

Het programma

Dag 1 Vertrek vanop Zaventem

Dag 2 Aankomst op Changi airport in Singapore.

Een busje met chauffeur wacht je op aan de luchthaven en brengt je naar je hotel in Singapore.

Maaltijden: Geen

Overnachting in: Hotel Jen Orchard Gateway – Superior Room

Dag 3 Privé stadstour met gids en avondlijke fietstocht langs de Marina Bay Boulevard

Als dit je eerste keer in Singapore is, is het goed om je persoonlijke ervaring te beginnen met wat achtergrondgeschiedenis van Singapore. Merlion, Civic District en Singapore River. Bezoek daarna de etnische wijken: Chinatown, Little India, Kampong Gelam. Deze wijken en hun gemeenschappen vormen de essentie van Singapore.

En als je denkt dat de Marina Bay overdag mooi is, wacht dan maar eens tot de zon ondergaat!

Spring op je fiets (met veiligheidslichten natuurlijk) en volg de lokale gids terwijl hij navigeert over de Marina Bay promenade langs de Singapore River. Ervaar hoe de stad tot leven komt terwijl de gebouwen oplichten en de mensen naar buiten komen om te ontspannen na een lange werkdag.

We volgen de Kallang-rivier en fietsen verder naar het iconische Nationale Stadion.

Onderweg zie je een rustig landschap en enkele van de duurste huizen aan het water in Singapore. Het wordt een mooie en ontspannende rit onderweg terwijl we genieten van de prachtige bezienswaardigheden van Gardens by the Bay en de Marina Barrage.

Gardens by the Bay beslaat meer dan 100 hectare en is een hoogtepunt voor elke bezoeker van Singapore. Gebouwd tegen een kostprijs van meer dan een miljard dollar, zijn de tuinen in juni 2012 geopend en staan ze al bekend als een onmisbare attractie.

Maaltijden: Ontbijt

Overnachting in: Hotel Jen Orchard Gateway – Superior Room

Dag 4: Van versmarkt tot op de tafel (voormiddag)

Bezoek één van de bruisende natte markten van Singapore en leer hoe je kunt onderhandelen en ingrediënten kunt kopen zoals de lokale bevolking dat doet.

Daarna leer je hoe je enkele heerlijke Singaporese gerechten kunt bereiden met de ingrediënten die je zojuist hebt gekocht.

Deze Market to Table-ervaring is meer dan alleen een foodtour, het serveert lokale smaken en kooktips met veel plezier! Leer hoe je lokale favorieten kookt, zoals Laksa, Curry Chicken, Curry Fish Head, Roti Jala en meer! En vergeet ook zeker de verrukkelijke desserts niet zoals Ondeh-ondeh, Kueh Dada, ...!

Maaltijden: Ontbijt en lunch

Overnachting in: Hotel Jen Orchard Gateway – Superior Room

Anambas cruise

De Anambas eilanden zijn bevolkt door vissers die in kleine dorpen in houten huizen (vaak gebouwd op stelten) leven. Het ankeren van een zeilboot in hun baai is voor hen, en vooral dan voor de vele kinderen, altijd weer een belevenis en het is hartverwarmend hoe ze je keer op keer uitnodigen om hun schooltje te laten zien of bij hen thuis iets te komen eten. Het leven wordt er nog volledig bepaald door de natuur. Vrouwen hebben er evenveel te zeggen als mannen, verdraagzaamheid is er de norm, geweld en confrontatie is uit den boze. Bedelen bestaat er niet, ze hebben weinig maar zijn tevreden met wat ze hebben.

Vaak proberen we wat spullen mee te nemen uit België, die nuttig zijn voor hen. Duikbrillen, zwemvliezen (voor hun visvangst), pennen (liefst geen plastic weliswaar), rugzakjes voor de schoolgaande jeugd, Engelstalige kinderboeken,... Het tovert overal blije gezichten en, hoe bescheiden ook, je maakt er echt het verschil mee in hun dagelijks bestaan.

Anambas is ook een uitgelezen gebied om te genieten van het water en de natuur. Snorkelen, zwemmen, duiken, wandelen, of gewoon genieten van de zonsopgang... de natuur is zo mooi dat je er nederig van wordt. Weelderig groene heuvels, parelwitte stranden en kristalhelder water. Het koraal is prachtig, en aangezien de Anambas op toeristisch vlak nog ongerept is, heb je de snorkelplekken en de idyllische baaien vaak helemaal alleen voor jezelf. Zeeschildpadden leggen er hun eieren bij volle maan op het strand en als je geluk hebt zie je er hier en daar zwemmen. Roggen, vissen in allerlei exotische kleuren, apen... je zit middenin een natuurparadijs.

Dag 5 's Ochtends vertrek vanaf het hotel met een privaat busje naar Mersing (Maleisië). Deze tocht duurt ca. 3.5 uren en leidt je langs de Maleisische oostkust tot Mersing. Daar neem je de ferry naar het exotische eiland Tioman. Welkom aan boord!
's Namiddags verkennen we het hoofddorp van het eiland (Tekek) en kopen wat provisie voor de komende week.

Maaltijden: aan boord
Overnachting aan boord

Dag 6 Inkopen van proviand voor de komende cruise (we nemen wellicht een ferry naar Mersing hiervoor). Gewenning aan boord en 's namiddags hijsen we de zeilen voor het vertrek naar de Anambas. We verlaten de moderne wereld, zeilen door de nacht, en komen 's ochtends aan in Djutan Bay op Jemaja island.
Welkom in het paradijs!

Maaltijden: aan boord
Overnachting aan boord

Dag 7/8 We zoeken de mooiste en rustigste ankerplekken van Jemaja op, snorkelen in de vrije natuur, dompelen ons onder in de lokale cultuur, verkennen het eiland op brommertjes, proeven allerlei lokale vruchten recht van de plantage en eten vers gevangen vis, en nog veel meer, en genieten van de rust en sereniteit van dit prachtig eiland en haar bevolking. Slapen kan ook op dek onder de sterrenhemel.

Maaltijden: aan boord
Overnachting aan boord

Dag 9/10 Dagzeiltocht naar het eiland Siantan, en haar “hoofdstad” Tarempa. Provisionering voor de komende week, bezoek aan typische lokale markten. Incheck-formaliteiten in Indonesië.

Maaltijden: aan boord
Overnachting aan boord

Dag 11/17 Siantan herbergt schitterende baaitjes en dorpjes, koraalplekken met onovertroffen kleuren en fauna, en met een beetje geluk ervaren we een bijzonder natuurkundig fenomeen: ’s nachts zwemmen in bioluminescent (lichtgevend) water. We dompelen ons onder in het rustige lokale leven, bezoeken een waterval, gaan voor anker aan prachtige onbewoonde eilandjes, en gaan iets drinken in één van de weinige, volledig uit natuurelementen opgetrokken, kleinschalige resorts.

Maaltijden: aan boord
Overnachting aan boord

Dag 18 Uitcheck-formaliteiten in Tarempa. Vertrek naar Jemaja island waar we een avondzwem doen en voor anker gaan voor de nacht.

Maaltijden: aan boord
Overnachting aan boord

Dag 19 Snorkelen in de baai, verkennen aan land, en ’s namiddags hisjen we de zeilen voor onze nachttocht naar Tioman island.

Maaltijden: aan boord
Overnachting aan boord

Dag 20 Aankomst in Tioman. Incheck formaliteiten in Maleisië. Na 14 dagen in de afgelegen Anambas genieten we van de veelvoud aan restaurantjes en eetstalletjes in Tioman.

Maaltijden: aan boord
Overnachting aan boord

Dag 21 Check-out van de boot. Je wordt afgezet aan de ferryterminal in Tekek. In Mersing wacht een busje je op om je naar de luchthaven van Singapore te brengen.





